

**Geef Het Zeemanshuis
in Amsterdam een
gastvrije toekomst !**

Het Zeemanshuis in
Amsterdam een
buitengewoon belangrijke
plek voor zeelieden uit de
hele wereld.

Al decennia lang, de
ontmoetingsplek van
zeelieden in Amsterdam.



Het Zeemanshuis

Trots zijn we, dat we jaarlijks vele duizenden zeelieden uit de hele wereld mogen ontvangen die bij ons een moment en een plek voor zichzelf hebben. De zeeman / zeevrouw die na weken op zee een praatje kunnen maken met geestverwanten, met de familie kunnen skypen, een geestelijke kunnen spreken, een dokter kunnen raadplegen, of gewoon even kunnen ontspannen met een lekker betaalbaar drankje.

Trots zijn we, dat Amsterdam en het IJmond gebied nog steeds deze gastvrijheid kan aanbieden in ons gerenoveerde zeemanshuis midden in het Amsterdamse havengebied.

Stichting Zeemanswelvaren Amsterdam

Gastvrijheid voor Zeelieden





Wij gaan ervoor maar kunnen dat niet zonder uw hulp

Laten we met ons allen trots zijn op de gastvrijheid waar Amsterdam om bekend staat. De vele mensen uit alle windstreken van de wereld zijn u dankbaar.

Help daarom mee met een donatie.

Doneren

Amsterdam heeft en houdt een gastvrij Zeemanshuis. Daarom word ik lid van de vrienden van het zeemanshuis.

Vul uw bijdrage en gegevens in :

Bedrijfsnaam :
Kvk nr. :
Factuuradres / e-mail :
Contactpersoon :
Bijdrage :

U kunt het formulier mailen naar
centre@seamensclub-amsterdam.nl.

Contactinfo

Port number 4031
Radarweg 32, 1042 AA Amsterdam
+ 31 (0) 20 - 6117912
centre@seamensclub-amsterdam.nl
open 16.00 – close 23.00

Onze website:
seamensclub-amsterdam.nl

Stichting Zeemanswelvaren is niet btw plichtig
en ingeschreven bij kvk onder nr. 33186793

Maar.....

..ondanks de meer dan 15.000 zeelieden, die we normaal per jaar mogen ontvangen, wordt de toekomst van dit mooie instituut wat onzeker door de coronapandemie van afgelopen jaren en de vermindering van donaties vanuit het (haven) bedrijfsleven.

Uitdaging

Al met al een uitdaging om onze gasten en zeelieden van over zee een gastvrij moment te laten beleven voor nu en in de toekomst. Het kan toch niet zo zijn, dat zo'n wereldstad met haven in West-Europa met jaarlijks 90.000 zeevarenden uit de hele wereld geen plek meer hebben, waar ze even tot zichzelf kunnen komen en waar wij ze kunnen faciliteren met allerlei, eigenlijk hele gewone, maar o zo belangrijke dingen zoals contact met het thuisfront enz.

Het type "zeelieden" is veranderd, de aard van het werk grotendeels ook, maar wat nooit verandert is de behoefte aan menselijk contact, een luisterend oor, praktische hulp en ontspanning.

